

Uttalande från Förbundsstämman 2023-05-13

Gör något åt BUP-köerna!

Vi på Attention har länge lyft faran med långa köer till psykiatriska utredningar för barn och unga. Tidigare politiska beslut om en köfri barn och ungdomspsykiatri, tycks tyvärr helt bortglömda. Vi ser nu hur trenden går i motsatt riktning. Väntetiderna fortsätter öka och under tiden mår de drabbade familjerna allt sämre. Samtidigt så ska barnet och dess familj hantera en skola som i många fall kräver en konstaterad diagnos för att sätta in nödvändiga anpassningar.

Många av Riksförbundet Attentions medlemmar står därmed inför en omöjlig situation där barn i allt större utsträckning kraschar, blir hemmasittande och utvecklar samsjuklighet som ångest och depression. Självskadande och suicidtankar ökar även hos yngre barn och måendet hos föräldrarna påverkas naturligtvis också starkt negativt med egna sjukskrivningar som vanlig följd.

Vår medlemsundersökning gjord under våren visar också på väldigt stora regionala skillnader, att vården är uppsplittrad utan samordning och att delaktigheten brister. Glappet mellan vad styrdokument som nationella riktlinjer säger om vikten av tidiga insatser och den verklighet som barn och deras föräldrar möter är orimligt stort.

Barn med NPF utsätts för ständiga misslyckanden som kommer prägla dem, försvåra vuxenblivandet och riskerar ett liv i utanförskap. Så här kan det inte få fortsätta. Attentions pågående upprop om att BUP-köerna måste kortas har undertecknats av mer än 15 000.

Frågan kring barns och ungas dåliga mående är komplex och alla aktörer som är ansvariga för barns utveckling behöver hjälpas åt att vända den negativa trenden. Det är också hög tid att regeringen och ansvarig minister tar den växande psykiska ohälsan hos barn och unga på allvar och ser till att:

- Det skapas en plan för att komma till rätta med köerna och de stora regionala skillnaderna.
- Ge elevhälsan resurser för att kunna arbeta förebyggande och larma i tid, direkt när eleven får svårt att vara i skolan.
- Sätta av resurser för ett brett kunskapslyft för att skapa skolor och sociala miljöer där alla kan fungera.
- Vårdkedjan hålls samman och att fler familjer får samordningsstöd när insatser ges från flera aktörer.
- Avsätta resurser för att förverkliga de nationella riktlinjer och program som finns för adhd och autism.